

Lezing "De hoed van Vincent, Van Gogh in Drenthe "



Door Margaret Breukink

Zondagmiddag 2 april 2023

Locatie: Kunstenaarsherberg, Bistro Tante Sweel, Hoofdstraat 15, Zweeloo

Tijd: aanvang 15.00 uur, zaal open vanaf 14.30 uur

Prijs: € 10,00 (inclusief consumptie)

Reservering gewenst. kunstenarsdorpzweeloo@gmail.com

Facultatief: speciale maaltijd bij Bistro Tante Sweel.

Aldaar reserveren via 0591 371959.

In september 1883 vertrok Van Gogh van Den Haag naar Drenthe om er het landschap en het leven van boeren en veenarbeiders vast te leggen. De schilder neemt ons via zijn brieven mee in een zoektocht naar geluk als mens en succes als kunstenaar.

We volgen hem in zijn omzwervingen door het Drenthe van 1883. Op 11 september arriveerde Van Gogh per trein op het station van Hoogeveen. Na enkele weken zou hij afreizen naar Nieuw Amsterdam/Veenoord, vanuit daar ondernam hij een dagtrip naar Zweeloo.

Van Gogh bleef 3 maanden in Drenthe. Van deze korte periode, nu 140 jaar geleden, is een klein oeuvre bewaard gebleven van schilderijen en tekeningen en een reeks prachtige brieven.

